

Coptic Orthodox Patriarchate
His Holiness Pope Tawadros II
Pope of Alexandria and
Patriarch of the See of St. Mark
The Papal Center



بطيركية الأقباط الأرثوذكس
قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية
وبطيرك الكرازة المرقسية
المقر البابوي

222 Ramses St., Abbaseya, Cairo, Egypt

Πατριάρχης

222 شارع رمسيس ، العباسية ، القاهرة ، مصر

Tel: 024822580

Fax: 0235365880

email: office@popetawadros.org

0235365880

تليفون: 024822580 فاكس:

Greek

Το Παπικό μήνυμα για την Γιορτή της Γεννήσεως του 2018

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, Ενός Θεού, Αμήν.

Σας συγχαίρω για το Νέο Έτος 2018 και σας συγχαίρω για τη λαμπρή γιορτή της Γέννησης του Χριστού, την πρώτη μεγάλη γιορτή που γιορτάζουμε κάθε χρόνο.

Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου σε όλους: τους πατέρες, τους μητροπολίτες, τους επισκόπους, τους ιερείς, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εκκλησιών και όλους τους Κόπτες χριστιανούς στις εκκλησίες μας που είναι διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία. Σας συγχαίρω όλους γι' αυτή την γιορτή, τη λαμπρή γιορτή της Γέννησης του Χριστού.

Τα Χριστούγεννα είναι μια νέα αρχή που γιορτάζεται κάθε χρόνο. Θυμόμαστε την πρώτη δημιουργία, όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, τους έδωσε ύπαρξη και με εκείνους ξεκίνησε μία καλή ζωή. Απολάμβαναν τη ζωή με τον Θεό και ζούσαν μια ζωή όμορφη και αγνή. Όταν η αμαρτία εισήλθε στη ζωή τους, έσπασε ο ισχυρός δεσμός που τους έδενε με το Θεό. Ο Αδάμ φοβήθηκε και κρύφτηκε, το ίδιο και η Εύα και διώχθηκαν από το πρόσωπο του Θεού. Έζησε ο άνθρωπος και πολλαπλασιάστηκε επί της γης σύμφωνα με την εντολή και τα έθνη και οι φυλές εξαπλώθηκαν σε όλη τη γη. Στην Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη, οι Σημ, Χαμ και Ιάφεθ. Η ανθρωπότητα εξαπλώθηκε, μαζί της και η αμαρτία, οι συγκρούσεις, το έγκλημα και η ανθρώπινη βία. Η ανθρωπότητα από τότε βρίσκετε σε συνεχείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς πολέμους. Πόσες συγκρούσεις ακούμε στον κόσμο και αναρωτιόμαστε: ποια είναι η λύση αυτών των συγκρούσεων; πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα

Στην πραγματικότητα, στην ιστορία της Γεννήσεως, μπορούμε να βρούμε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει σαν παιδί με την σκέψη και το πνεύμα της παιδικής ηλικίας. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε βρέφος στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, έγινε μικρό παιδί, μετά μικρό αγόρι. Κάθε φορά που γιορτάζουμε τη Γέννηση, γιορτάζουμε την παιδική ηλικία. Μπορούμε να πούμε ότι η παιδικότητα είναι η λύση στο πρόβλημα. Πώς; Φυσικά, με την παιδική ηλικία δεν εννοώ τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ζωής, αλλά εννοώ το πνεύμα της παιδικής ηλικίας και το πνεύμα που βρίσκουμε σε κάθε παιδί.

Στην εικόνα της Γέννησης, η Μητέρα Παναγία με τα μπλε ρούχα της αντιπροσωπεύει τον δεύτερο ουρανό. Τα μεγάλα αστέρια στα ρούχα της συμβολίζουν την παρθενία της πριν, κατά τη διάρκεια,

και μετά τη γέννηση. Αγκαλιάζει το βρέφος της Βηθλεέμ, που είναι τυλιγμένο σε υφάσματα που μοιάζουν με σάβανα. Ήρθε για να πεθάνει και να προσφέρει τον εαυτό για χάρη όλου του κόσμου. Δίπλα στη φάτνη βρίσκουμε δυο ζώα τα οποία αντιπροσωπεύουν τους Εβραίους και τους Εθνικούς. Στο κάτω μέρος της εικόνας υπάρχει η εικόνα ενός αμνού, το οποίο συνήθιζαν να προσφέρουν σαν θυσία. Ήταν σύμβολο της αιώνιας θυσίας, της σταύρωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για την λύτρωση της ανθρωπότητας. Στην εικόνα, βλέπουμε επίσης τις αποχρώσεις της νύχτας της γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Η παιδικότητα με τα χαρακτηριστικά της και το πνεύμα της είναι το κλειδί για την λύση. Η Αγία Γραφή στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρεται ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας διδάσκει: «Αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπειτε στην βασιλεία των ουρανών». (Ματθαίος 18: 3) Πώς να επιστρέψουμε όμως; Η επιστροφή πρέπει να γίνει μέσω των χαρακτηριστικών της παιδικότητας. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα βρίσκουμε σε πολλές προσωπικότητες στην ιστορία της Γέννησης.

Πρώτον, ας δούμε το χαρακτηριστικό της απλότητας που στολίζει τα παιδιά. Θα τη βρούμε στους απλούς βοσκούς που βρίσκονταν στην ύπαιθρο για να βόσκουν τα κοπάδια τους. Ο άγγελος παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους έδωσε την χαρμόσυνη είδηση. Οι βοσκοί δεν ζουν σε ένα μέρος αλλά μετακινούνται από τόπο σε τόπο. Αυτό που χαρακτηρίζει την ζωή τους είναι η απλότητα στο ταξίδι, το φαγητό, το ποτό και στα καταλύματα τους. Η απλότητα είναι το παν. Ο άνθρωπος χρειάζεται να επιστρέψει στην απλότητα.

Το δεύτερο πράγμα που χαρακτηρίζει τα παιδιά είναι η εμπιστοσύνη και η πίστη. Το παιδί πιστεύει τα πάντα χάρη της αθωότητάς του. Το βλέπουμε αυτό στα γεγονότα και τις ιστορίες της Γέννησης όπως με τον Ζαχαρία τον ιερέα και τη σύζυγό του Ελισάβετ. Όταν ο Ζαχαρίας ο ιερέας άκουσε την αναγγελία του αγγέλου, σιώπησε, όπως σιωπούσε η μήτρα της Ελισάβετ, όπως φαινόταν να σιωπούν οι ουρανοί. Ωστόσο, στη κατάλληλη στιγμή, ο Θεός τους χάρισε ένα γιό, το σημαντικότερο παιδί που γέννησε γυναίκα, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για τον οποίο μίλησαν οι Γραφές. Η Ελισάβετ, με δήλωση τρανή, είπε: «Επέβλεψε να μου αφαιρέσει την ντροπή της ατεκνίας μου μεταξύ των ανθρώπων». (Λουκάς 1:25), Η Ελισάβετ είχε πίστη, εμπιστοσύνη και πεποίθηση.

Η τρίτη ιδιότητα που βρίσκουμε στα παιδιά είναι η αθωότητα. Το παιδί είναι σαν μια λευκή σελίδα, που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική καθαρότητα καρδιάς. Αυτή την ιδιότητα την βλέπουμε με μεγάλη σαφήνεια στην Παναγία, η οποία κατά τον ευαγγελισμό της από τον άγγελο απάντησε με μεγάλη αθωότητα. " Πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν έχω άνδρα ; " (Λουκάς 1:34). Όταν ο άγγελος της είπε: "Το Άγιο Πνεύμα θα έλθει πάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα σε καλύψει, γι' αυτό το Άγιο που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός του Θεού". (Όπως 1:35) αποκρίθηκε με αγνότητα και ταπεινοφροσύνη λέγοντας: "Είμαι η δούλη του Κυρίου, ας μου γίνει όπως είπατε" (Λουκάς 1:38). Αυτό το χαρακτηριστικό το βρίσκουμε στην παιδική ηλικία. Ο κόσμος χρειάζεται αυτό το χαρακτηριστικό τώρα.

Η τέταρτη ιδιότητα που βρίσκουμε στη ζωή των παιδιών είναι η ιδιότητα της χαράς και της δοξολογίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα παιδιά αγαπούν τη μουσική, τα τραγούδια και της ψαλμωδίες. Στην ιστορία της Γεννήσεως, βλέπουμε τους αγγέλους που εμφανίστηκαν χαρούμενοι σαν μια μεγάλη χορωδία σε ένα ουράνιο τραγούδι που έλεγε: "Δόξα ας είναι στον Θεό στους ουρανούς και ειρήνη στη γη και θεία εύνοια και ευλογία στους ανθρώπους!" (Λουκάς 2:14). Είναι φράσεις γεμάτες χαρά και μελωδία. Ο κόσμος πρέπει να μάθει μουσική επειδή η μουσική είναι πολύ εκλεπτυσμένη τέχνη. Όταν ο άνθρωπος μαθαίνει μουσική, μπορεί να αποβάλει την αμαρτία επειδή η μουσική εξυψώνει τις αισθήσεις του. Όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει μουσική και όταν ζει σε συνεχή χαρά, διαπιστώνει ότι η ζωή είναι ωραία και ότι μπορεί να ξεπεράσει όλες τις συγκρούσεις.

Το πέμπτο χαρακτηριστικό που συναντάμε στην παιδικότητα είναι η σοφία. Και ρωτάς: "Η σοφία, πώς είναι δυνατόν; η σοφία είναι ιδιότητα των ενηλίκων!" Πολλές φορές οι απαντήσεις και οι συμπεριφορές των μικρών παιδιών δείχνουν μεγάλη σοφία. Ίσως η σοφία των παιδιών να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων των ενηλίκων. Την σοφία την βρίσκουμε στους Μάγους που ήρθαν από την Ανατολή για να προσφέρουν τα δώρα τους: χρυσό, λιβάνι και μύρο.

Αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά τα βρίσκουμε στην παιδική ηλικία. Η ιστορία της Γεννήσεως μας καλεί να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Μέσω αυτών, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις που διεισδύουν και διαδίδονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χαίρομαι που σας στέλνω αυτό το μήνυμα και σας συγχαίρω γι' αυτή τη μεγάλη χαρά, που απευθύνεται σε όλους. Και αυτό που μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους αυτή τη γιορτή, είναι ότι στη γη της Αιγύπτου, με τον Εξοχότατο Πρόεδρο Αμπντέλ Φαττάχ Αλ-Σίσι, εγκαινιάζουμε μια καινούργια εκκλησία στη νέα διοικητική πρωτεύουσα την οποία κτίζει η Αίγυπτος. Αυτή η νέα πρωτεύουσα η οποία χτίζεται, αυτό το τεράστιο έργο που ισοδυναμεί σε μέγεθος με το μέγεθος μιας χώρας σαν την Σιγκαπούρη, είναι ένα μακροπρόθεσμο και πολύ φιλόδοξο έργο. Πέρυσι, το 2017, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος ανακοίνωσε την ίδρυση της μεγαλύτερης εκκλησίας και του μεγαλύτερου τεμένους της Αιγύπτου στη διοικητική πρωτεύουσα.

Και να που σ' αυτή τη γιορτή εγκαινιάζουμε την πρώτη φάση αυτού του καθεδρικού ναού, που ονομάζεται Καθεδρικός Ναός της Γέννησης του Χριστού, , μαζί με τον Εξοχότατο Πρόεδρο, και μαζί με όλους τους αγαπημένους μας από τις ένοπλες δυνάμεις και τον φορέα που υιοθέτησε αυτό το έργο, με τις κατασκευαστικές εταιρείες, τους μηχανικούς, τους τεχνικούς και τις εκατοντάδες εργατών.

Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά. Με τις καλύτερες ευχές μου και τα συγχαρητήρια μου σε όλες τις εκκλησίες μας σε όλο τον κόσμο. Ζητώ αδιάκοπη προσευχή για ειρήνη στον κόσμο και για να επικρατήσει η γαλήνια ζωή σε όλα τα μέρη της γης. Δόξα και τιμή στον Κύριο, από τώρα και στους αιώνες των αιώνων, Αμήν.

Samadras II